

Persbulletin 28 mei 2019

Afkondiging van het Vijfde Mariale Dogma door Johanna Kraus, 25 mei 2019, in Conferentiecentrum Mennorode te Elspeet

Op 25 mei 2019 heeft Johanna Kraus tijdens de presentatie van haar boek,

'De verborgen Taak van de Goddelijke Moeder in de buitenste duisternis'. Ondertitel: **'De Goddelijke Moeder als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster'**,

haar presentatie afgesloten met de afkondiging van het Vijfde Mariale Dogma (De Goddelijke Moeder als Medeverlosseres naast Jezus).



De Vrouwe van alle Volkeren, die eens Maria was, heeft tijdens haar verschijningen te Amsterdam aan Ida Peerdeman (1945-1959) gevraagd, dat Zij als Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster erkend wenste te worden. Dit als voorwaarde voor het realiseren van vrede op aarde.

Johanna legt in haar boek de oorzaak uit, waarom de rooms-katholieke kerk nog niet in staat kon zijn het dogma te erkennen. De oude eenzijdig mannelijke christelijke theologie is onvoldoende gebleken, om de boodschap van de Goddelijke Moeder in al haar diepten te kunnen begrijpen. Hierdoor kon haar vraag om als Medeverlosseres erkend te worden, niet tot realisatie komen.

Johanna is in haar onderzoek de weg terug gegaan naar de oorzaak van het eeuwigdurende conflictmodel (mannelijk-vrouwelijk, liefde-geweld, waarheid-onwaarheid, licht en donker, hoofd en hart, etc.), waar, door de overheersing van het eenzijdig mannelijke, het gevoel onderdrukkende denken eeuwig de heersende norm is geweest, dus ook, ja juist in de oude theologie.

De tijden zijn volbracht. De Goddelijke Moeder van de gehele mensheid, die eens Maria was, heeft als Moeder nu het heft in handen genomen.

Johanna Kraus als persoonlijke ambassadrice van de Goddelijke Moeder heeft als afsluiting van de presentatie van haar boek 'De verborgen Taak van de Goddelijke Moeder in de buitenste duisternis', het Vijfde Mariale Dogma officieel afgekondigd. Dit dogma houdt in, dat

de Goddelijke Moeder, die eens Maria was, van nu af aan officieel erkend IS als Medeverlosseres.

De Goddelijke Vader en Moeder en hun Zoon Jezus werken als eenheid samen in volkomen gelijkwaardigheid van het vrouwelijke en mannelijke aspect van God in hun verlossingstaak (Dit is de ware theologische betekenis van de Goddelijke Drie-eenheid). Ieder mens is van oorsprong Goddelijk. Door de afkondiging van het Vijfde Mariale Dogma is de nieuwe integrale theologie een feit. De weg van het hart is de enige weg terug voor de gehele mensheid naar het liefdeshart van God. Het is het realiseren van het zuivere kinschap Gods, ongeacht welke religie.

Nu is de tijd aangebroken om vragen te stellen.

De voorwaarde voor het juiste antwoord op de gestelde vragen is, dat wij ons hart openen naar de onvoorwaardelijke liefde van het Vader- en Moederaspect van God, die ons leidt. Deze innerlijke open houding zal de antwoorden geven aan de oprecht zoekende mens.

Johanna opent hiermee het gesprek in de theologische wereld over het werken naar vrede door vragen te stellen via geweldloze communicatie. De gehele wereld, ondanks al zijn kwaadaardige uitwassen en verschijnselen, is van Goddelijke oorsprong. Ieder mens is in zijn dagelijkse leven verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en zijn werken aan realisatie van vrede in zichzelf en de wereld waarin hij leeft. Dat is de weg naar God.

Het grootste gevaar dat ons bedreigt, is de mens zelf (naar CG Jung). Door dit te beseffen, rest ons de hand in eigen boezem te steken om volledige verantwoordelijkheid te dragen voor ons gedrag, ongeacht het lijden dat dit met zich mee brengt. Liefde is de enige norm die in ons vaandel behoort te staan.

Ieder oprecht mens draagt het juiste antwoord en de oplossing van ieder probleem in zich. Vrede is te realiseren met behoud van eigenheid en zonder compromissen. Het uiteindelijke antwoord is liefde, met als gevolg: inzicht, kennis, wijsheid en juist gedrag. Dit is het resultaat van het doorleefd christen-zijn.

Angelo Roncalli (Paus Johannes XXIII) schreef over de afkondiging van dit Vijfde Mariale Dogma:

“Uit de duisternis zal zij een woord brengen, dat allen begrijpen kunnen”.

25 mei 2019

Vijfde Mariale Dogma afgekondigd door Johanna Kraus

De Vrouwe van alle Volkeren,

die eens Maria was,

is

Medeverlosseres, Middelaressen en Voorspreekster